



'Kijk eens wat ik kan' in de Poezen- en kikkerklas

Kleuren, turnen, spelen, ... kijk eens wat ik kan!



'Gezelschapsspellen' in de Beren- en Muizenklas

Deze week gaan we verder met het thema gezelschapsspellen spelen. Kleuters die een leuk gezelschapsspel hebben, mogen dit meebrengen naar de klas. (Wel goed naam van je kleuter erop schrijven aub.)



Ouders, grootouders, ... die graag in de klas een spel komen spelen zijn welkom. Je mag de juf aanspreken om samen een moment te kiezen.



'Het circus' in de Vlinder- en Dolfijnenklas

We starten de week nog lekker rustig en spelen nog een beetje verder. Vanaf donderdag starten we met het thema 'circus'.



'Kerstmis' in de Poppen- en Ijsberenklas

In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met de schrijfdans "De Koning leert schrijven". Al dansend en spelend gaan we de pennenstreken en de schrijfmotoriek oefenen.





In de kijker:

We willen vragen aan onze kleuters van de poezen-, beren- en muizenklas om voortaan de fluohesjes in de boekentas te laten. Als je 's morgens de boekentas van je kleuter leeg maakt, mag je onmiddellijk het fluohesje in de boekentas steken. Je dient dit niet meer aan de kapstok te hangen. 's Avonds doe je dit wel terug over het jasje aan.



Niet vergeten:

- circus op onze school op zondag 26 januari. Graag het inschrijvingsformulier tijdig terugbezorgen aan de juf.



Post:

- de tweede schoolrekening



Agenda :

Maandag 23 december tem zondag 5 januari	Kerstvakantie
Zondag 26 januari 2020	Circus op onze school
Woensdag 29 januari	Pedagogische studiedag: geen school

Een prettige vakantie!

Van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari 2020 is het geen school en genieten we allemaal van een deugddoende vakantie. We genieten van gezellig samen zijn met familie en vrienden en van de warmte die deze mooie periode met zich meebrengt.



Wij wensen jullie dan ook mooie feestdagen toe. Dat 2020 weer een jaar mag zijn waarin onze kleuters mogen groeien, overstelpt mogen worden met liefde, dat ze nieuwe ervaringen mogen opdoen, dat ze een lichtje voor elkaar mogen zijn, dat ze mogen spelen en leren,

